



HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt



HYLA Flits – maart 2016

Paddentrek blijft uit

In de vorige Hyla-flits kondigden we aan dat heel wat vrijwilligers zich al aan het voorbereiden waren op de 'Grote Paddentrek'. Vooral nog zit alles nog op slot wegens te koud en te droog. . Hoewel we eind februari al een eerste piekje kenden, valt er momenteel amper beweging waar te nemen. Dit staat in schril contrast met de voorbije jaren. In 2015 piekte de trek midden maart, en 2014 lag het zwaartepunt in de tweede week van maart.

Wie zich niets aantrekt van de koude temperaturen 's nachts of het uitblijven van neerslag is de Heikikker. Midden maart is steevast de periode dat de mannetjes quasi volledig blauw kleuren en verzamelen in vennen en poelen om vrouwtjes te imponeren met hun bubbelende roep. Deze roepkoren duren hoogstens een dikke week. Daarna kleuren de mannetjes weer bruin en krijg je ze zelden nog te zien.



SOS salamander: Minister Marghem schiet in actie



Natagora en Natuurpunt vroegen in een gezamenlijke [brandbrief](#) aan federaal minister van leefmilieu Marie-Christine Marghem een importverbod voor Aziatische salamanders. Dit verbod moet bijdragen aan de bescherming van onze inheemse salamanders tegen een dodelijke Aziatische schimmelziekte.

In haar [reactie](#) op deze brandbrief, geeft de minister aan dat ze het importverbod juridisch zal onderzoeken én maatregelen op terrein zal bespreken met de bevoegde regionale ministers. Een eerste én meteen waardevolle officiële reactie op onze brandbrief aan Minister Marghem én de Europese Commissie van 9 februari. Intussen kwam een pas opgerichte werkgroep al een eerste keer samen. Natuurpunt zetelt in deze werkgroep met twee vertegenwoordigers.

De wonderlycke historie van kikkers, padden en salamanders



Een leuk boek voor iedereen die iets heeft met amfibieën. Vanuit verschillende invalshoeken beschrijft Johan Bossauw hoe de mens door de eeuwen heen omging met kikkers, padden en salamanders. Volksgeloof, magie, legendes, mythologie, sprookjes, naamgeving: het komt allemaal aan bod. Maar het boek geeft ook een beeld van de houding van de mens t.o.v. de natuur in het algemeen. Het bronnenmateriaal dat voor dit unieke boek werd geraadpleegd beperkt zich tot West-Europa en beslaat de periode vanaf de eerste geschreven werken tot eind 19e eeuw.

‘De wonderlycke historie van kikkers, padden en salamanders’ is een buitenbeentje, vol citaten en volkse gebruiken uit een ver verleden en werd rijkelijk geïllustreerd met fraaie houtsnedes uit de 15de en 16de eeuw. Ideale lectuur voor iedereen met een liefde voor amfibieën, vol weetjes waar je als gids zo je publiek mee op de hand krijgt. Een absolute aanrader dus, zeker met de grote paddentrek in het verschiet. Meer info vind je [hier](#). Ons exemplaar is alvast besteld.

Samen op pad

Amfibieën en reptielen zijn cool. Er worden dan ook heel wat educatieve cursussen, beheerwerkdagen of excursies georganiseerd. Heb je zelf ook een herpetologische activiteit gepland die je wil kenbaar maken aan een ruim publiek, laat het ons zeker weten. Alle activiteiten worden op [website van Hyla](#) geplaatst. Gewoon, omdat samen altijd leuker is.